

Η Γαλλική εφημερίδα Le Figaro με αυτήν την φωτογραφία εντός της 13/05/2019 γράφει: **Άθηνα ή αιώνια πόλις. Η Ακρόπολις είναι μεταξύ των μεγαλύτερων θαυμάτων που έχει συλλάβει ποτέ ο άνθρωπος.**

Θά μᾶς ἐπιτρέψει ἡ καλὴ ἐφημερίς νὰ προσθέσωμεν καὶ ἄλλο ἓνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΑΥΜΑ. Τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ

, ποῦ εἰς αὐτὴν ἔχουν γραφεῖ τὰ δύο μεγαλύτερα ποιήματα ὄλων τῶν ἐποχῶν ΙΛΙΑΔΑ

καὶ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

, ἀλλὰ καὶ αἱ μεγαλύτεραι τραγωδίαι ὄλων τῶν ἐποχῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ λογικὴ καὶ φιλοσοφία ὄλων τῶν ἐποχῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ μαθηματικὰ ὄλων τῶν ἐποχῶν,

καὶ ἡ ἰατρικὴ ὡς ἐπιστῆμη. Αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν πνευματικὴν μας κληρονομίαν, καὶ

ἐπ' αὐτῶν ἔχομεν τὰ πνευματικὰ δικαιώματα. Ἀντιληπτὸν εἶναι ὅτι ἐάν θὰ αἰτήσωμεν ὅτι τὸ 3,14 τοῦ Ἀρχιμήδους ἢ τὸ Πυθαγόριον Θεώρημα ἢ αὐτὸ τῆς μετρήσεως τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν τριγώνων

τοῦ Ἡρώου τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ, δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ διδάσκηται εἰς τὰ σχολεῖα, π.χ

Γερμανίας θὰ πέσῃ εἰς αὐτὰ μαῦρο σκοτάδι.

Ἄλλὰ δυστυχῶς αὐτὴν τὴν γλῶσσαν τὴν κακοποιήσαμεν, ποιοί; Βεβαίως ἡ

Ἀκρόπολις δὲν συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν ἐπτὰ θαυμάτων τῆς ἀρχαιότητος, ποῦ ἐξ αὐτῶν τὰ πλείστα εἶναι Ἑλληνικά:

Ὁ κολοσσὸς τῆς Ρόδου, Ὁ φάρος τῆς Ἀλεξανδρείας, Τὸ ἄγαλμα τοῦ Διὸς εἰς Ὀλυμπίαν, Ὁ ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος εἰς Ἐφεσον, Τὸ Μαυσολεῖον τῆς Ἀλικαρνασσοῦ, Ἡ πυραμὶς τοῦ Χέοπος, Οἱ κρεμαστοὶ κῆποι τῆς Βαβυλώνας.

Ἡ Ἀκρόπολις εἶναι τὸ μεγαλύτερον θαῦμα, ποῦ ἔχει συλλάβει ἄνθρωπος νοῦς. Σαφῶς καὶ ἡ Ἀκρόπολις δὲν ἐγένετο τυχαίως, ἀλλὰ διότι εἰς αὐτὸν τὸν εὐλογημένον τόπον ἐγεννήθησαν οἱ μεγαλύτεροι νοήμονες ὄλων τῶν ἐποχῶν καὶ ἔκαναν

τὸν ἓνα καὶ μοναδικὸν πολιτισμὸν τὸν Ἑλληνικόν. Ἐν τῇ εὐρείᾳ ἐννοίᾳ διὰ νὰ γίνῃ ἡ

Ἀκρόπολις συνεργάσθησαν τὰ μεγαλύτερα μυαλὰ ὄλων τῶν ἐποχῶν, θὰ ἀναφέρωμεν

μερικά: Μίνωας, Φειδίας, Ἡρακλῆς, Θησέας, Ἰάσωνας, Σαπφώ, Ὀμηρος, Ὀδυσσεύς, Πρίαμος, Πεισίστρατος, Λεωνίδας, Μιλτιάδης, Θεμιστοκλῆς, Σόλων, Ἰπποκράτης, Μέγας Ἀλέξανδρος, Σοφοκλῆς, Εὐριπίδης, Αἰσχύλος, οἱ Ἑπτὰ Σοφοί, Ερατοσθένης, Ἀναξίμανδρος, Ἀρχιμήδης, Πυθαγόρας, Εὐκλίδης, Ἡρώων ὁ Ἀλεξανδρεὺς, Ἀριστείδης, Ἰσοκράτης, Διογένης, Θουκυδίδης, Πλούταρχος, Ξενοφών, Ἡρόδοτος,

Ἡράκλειτος

Περικλῆς, Πλάτων, Σωκράτης, Πραξιτέλης, Ἀριστοτέλης

, Ἰκτίνος, Καλικράτης, Φίλιππος κ.λ.π

# ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019 09:39 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2019 08:27

---

1

2

3